

Pas gevlucht, nu al een goede baan

Als hoger opgeleide vluchteling hier een goede baan vinden is lastig. Drie vluchtelingen over de lange weg die zij aflegden langs snuffelstages en gedoe met diploma's en met veel inzet. En dan is er nog die merkwaardige Nederlandse werkcultuur. 'Wat zijn Nederlanders nieuwsgierig!'

Ous Haidar: 'Mijn Syrische diploma was bij de ene universiteit wel geldig, bij de andere niet'

'Ik wilde helemaal niet vluchten, ik wilde mijn studie afmaken. Maar toen de oorlog uitbrak sloot de universiteit en moest ik het leger in. Daarom ben ik naar mijn Turkse vriendin in Istanboel gegaan. Toen ik daar na een jaar mijn leven een beetje op orde had, kwam het bericht dat Syrië de paspoorten van dienstweigeraars niet meer zou verlengen. Dat betekende dat ik illegaal in Turkije zou zijn. Toevallig was ik net naar een congres in Utrecht geweest en dat visum was nog geldig. Vertrekken naar Nederland was dus mijn enige optie.'

'Weer moest ik opnieuw

Ous Haidar (32)



beginnen. Ik had plannen gehad in Syrië, ik had plannen gehad in Turkije, beide keren waren ze niet geslaagd. Durfde ik nu weer opnieuw plannen te maken? In Nederland kwam ik in een informatiedoolhof terecht. Mijn diploma was bij de ene universiteit wel geldig, bij de andere niet. Ik wilde in Tilburg International Business and Tax Law gaan studeren, maar daar werd mijn bachelor niet erkend. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam mocht ik wel een master volgen. Daar ben ik in 2016 afgestudeerd.'

'Toen ik een tweede master wilde volgen, bleek dat ik geen recht meer had op studiefinanciering. Als ik dat had geweten, had ik andere keuzes gemaakt. Uiteindelijk kon ik op de VU terecht. Daar volg ik nu de bachelor die vereist is om in Nederland advocaat te worden. Daar kreeg ik genoeg vrijstellingen om ernaast stages te kunnen lopen. Tijdens mijn eerste stage was ik projectleider van Know Your Rights, bij advocatenkantoor DLA Piper, en inmiddels heb ik via AIESEC een stage gevonden bij de afdeling Transfer Pricing van PwC.'

'In Nederland is het niet genoeg om een diploma te hebben. Er is veel concurrentie op de arbeidsmarkt, je moet je echt kunnen onderscheiden. Als ik straks klaar ben, wil ik graag als advocaat aan de slag. Het beroep heeft hier een veel hogere status dan in Syrië. Daar zijn persoonlijke belangen belangrijker dan het recht en daardoor is het niveau lager. Ik vind het systeem hier prettiger, eerlijker ook. Ik wil mijn kennis gebruiken, niet mijn netwerk.'

'Het leven in Syrië is wel gemakkelijker. Tijd is er niet zo belangrijk als hier. Als je met de bus wilt reizen, ga je bij de halte staan en wacht je tot ie komt. Soms komt ie snel, soms komt ie helemaal niet, je weet het niet. In Nederland weet je precies hoe laat de bus komt, en als die één minuut te laat is wordt iedereen boos.'

'In Syrië maken we lange dagen op het werk, maar we werken minder hard. Ik liep een keer met een buitenlandse zakenrelatie door Damascus en hij vroeg me of het vakantie was; alle cafés zaten vol. Dat is in het Westen wel anders.'

studeerde aan de University School of Law in Damascus, Syrië.

In 2008 haalde hij daar zijn bachelor en begon hij aan zijn masterstudie.

In 2012 vluchtte hij uit Syrië naar Turkije.

Sinds augustus 2014 woont hij in Nederland. Hij studeert nu aan de VU.